

Projekt Yngaren



**Analys och sammanfattning av resultat från ett
dörrknackningsprojekt**

Av Johan Gustavsson



Inledning

Den 25 augusti 2018 genomförde UFO-Sverige ett dörrknackningsprojekt vid sjön Yngaren i Södermanland. Fokus för dörrknackningen låg i den lilla orten Björkvik vid Yngarens södra strand. Projektet var det femte i raden av dörrknackningsprojekt som UFO-Sverige bedrivit sedan 2002 då det första projektet genomfördes i Värmland.

UFO-Sveriges projekt vid Yngaren genomfördes huvudsakligen som ett försök att finna ytterligare vittnen till en rapport om en närobservation som kommit in från orten och som ägde rum i september 1989. I detta fall är det känt genom de två observatörerna att ytterligare ett antal personer på orten observerat samma föremål. UFO-Sverige har även fått in ytterligare en rapport från Björkvik från tidigt 1980-tal och även i det fallet finns det goda chanser att ytterligare personer på orten observerat samma föremål.

Dörrknackningsprojektet vid Yngaren är att betrakta dels som ytterligare ett dörrknackningsprojekt i UFO-Sveriges pågående arbete med att inhämta de stora mörkertal som vi utifrån tidigare projekt vet finns i de svenska hushållen, dels som en utredningsåtgärd för att nå klarhet när det gäller tidigare rapporter som finns från Björkvik.

Bakgrund

Den 11 oktober 1994 höll UFO-Sveriges fältundersökare Håkan Blomqvist ett föredrag vid Vuxenskolan i Björkvik. Efter föredraget var det flera av åhörarna som berättade för Håkan Blomqvist om egna observationer som de gjort i och runt Björkvik. Bland dessa var det en kvinna som beskrev en observation som hon gjort tillsammans med sin dotter som vid tiden var i 13-årsåldern. Observationen ägde rum strax efter klockan 18 en kväll i september 1989. Modern och hennes dotter kom då körande längs Sandviksvägen i Björkvik efter att ha släppt av en bekant till dottern vid en busstation i närheten. Kort efter att de två svängt in på Sandviksvägen fick de se ett föremål som hängde i luften över trädtopparna en liten bit ned längs vägen.

Mamman och dottern fortsatte i riktning mot föremålet och stannade bilen när de befann sig i höjd med föremålet. De två vittnena kunde då se en stor diskusformad farkost som hängde stilla och helt ljudlöst över trädtopparna. Dottern blev i det här läget rädd och ville att de två skulle fortsätta hemåt men modern vevade ned bilrutan för att se mer av föremålet och höra om hon kunde uppfatta något ljud. Farkosten uppfattades som att ha en diameter på cirka 15 meter och även avståndet till föremålet uppskattades till cirka 15 meter.

Under föremålet uppfattade de båda vittnena även flera blinkande lampor i en röd, gul och grön nyans. Därefter tänkte modern kliva ur bilen för att observera den märkliga farkosten närmare men då dottern protesterade stannade mamman kvar i bilen. I det här skedet började farkosten rotera och röra sig ut över vägen i riktning mot observatörernas bil. Därefter vände föremålet och försvann i mycket hög fart ut över Yngaren. Den totala observationstiden uppskattade de två vittnena till 10 minuter. Vid efterföljande kontakter med de två vittnena har Håkan Blomqvist även fått vetskap om att det ska ha funnits ytterligare personer på orten som ska ha observerat samma föremål som modern och dottern såg.

Dels ska dottern ha talat med en klasskamrat som ska ha sett samma föremål. Klasskamraten ska dock ha varit ovillig att tala med UFO-Sverige om sin observation. Modern och dottern har även berättat för Håkan Blomqvist om ett grannpar på orten som också ska ha sett föremålet men dessa har därefter flyttat från orten. När undertecknad därefter tog förnyad kontakt med modern under planeringsarbetet inför projektet kunde hon inte längre minnas

vilka de tre medvittnena var. Modern uppgav för undertecknad att dottern möjligen kunde bidra med information på den punkten men samtliga kontaktförsök som gjordes med dottern inför Projekt Yngaren har dessvärre varit fruktlösa då det inte gått att få kontakt med henne via telefon.



Moderns skiss av föremålet som hon såg tillsammans med sin dotter i september 1989.

Utöver dessa uppgifter har UFO-Sverige även mottagit en anonym rapport av en person som uppgav att han/hon såg ett föremål över Yngaren i augusti 1989. Denna rapport skickades in till UFO-Sverige via inrapporteringsfunktionen på ufo.se den 27 juli 2008. I rapporten beskrev det anonyma vittnet att han/hon tillsammans med sin mor och syster körde bil längs med Yngaren och när de befann sig nära Yngarens östra del fick se ett föremål på höger sida om vägen (sannolikt österut). Föremålet beskrevs som mörkt, matt, ovalformat, 7–9 meter i storlek och uppfattades även som att det hade ett blinkande ljus undertill. Efter uppskattningsvis 10–15 minuter försvann föremålet med ett ryck men något ljud kunde aldrig uppfattas.

Vittnet uppskattade att föremålet befann sig i trädtopphöjd cirka 50 meter bort. Med bakgrund av beskrivningen om att observatörerna befann sig vid den östra sidan om sjön och färdades mot nordväst på väg mot Vrena samtidigt som föremålet iaktogs på höger sida om vägen så är det troligt att föremålet inte hängde över Yngaren utan över den angränsande sjön Kisängsfjärden (som i sin tur är sammanlänkad med Yngaren). Trots försök att komma i kontakt med observatören till denna rapport via efterlysningar i radio så har UFO-Sverige inte kommit i kontakt med det anonyma vittnet.

Ännu en observation 1981 eller 1982

En tid efter att observationen i september 1989 blev känd i oktober 1994 (något som även resulterade i att observationen uppmärksammades i medierna) så inkom ytterligare en rapport från en person i Björkvik som beskrev att hon iakttagit ett liknande föremål flera år tidigare, på våren 1981 eller 1982. Kvinnan beskriver i sin rapport till UFO-Sverige att hon befann sig i sin dåvarande bostad cirka 150 meter från den plats där mamman och dottern gjort sin observation 1989. Kvinnan som vid tiden var 15 år gammal hörde inledningsvis ett ljud som hon jämförde med ljudet från flera stridsflygplan och gick då fram till fönstret och tittade ut mot vägen utanför huset. På vändplanen som ligger intill bostaden fick kvinnan då se hur det stod en cirkelrund farkost med flera ljuskällor längs med föremålets ytterkant. Lamporna lyste i en röd, gul, vit, blå och grön nyans. Föremålet liknade ett klassiskt tefat och uppskattades vara omkring 10–15 meter i diameter. I 30–60 sekunder stod kvinnan och observerade föremålet innan hon fällde ned persiennerna och gick tillbaka in i huset. Kvinnan såg aldrig hur föremålet försvann.

När undertecknad ringde upp kvinnan inför UFO-Sveriges kommande dörrknackningsprojekt i Björkvik hade hon bara svaga minnesbilder av händelsen. Hon minns däremot fortfarande att hon hörde något som påminde om jetmotorer vilket fick henne att tittade ut genom fönstret. Hon såg då ett föremål på vändplanen som hon i dag beskriver som runt till formen med flera blinkande lampor i gult, blått och rött. I dag är hon däremot mer osäker på vad det var hon såg och säger att det möjligen kan ha varit en bil som kom in och vände. Om den tolkningen beror på att hon vid inrapporteringstillfället överdrev sin beskrivning av föremålet eller om det snarare rör sig om att hon med tiden har bagatelliserat är givetvis svårt att veta.



Skiss av föremålet som observerades på våren 1981–1982.

Då observationen från tidigt 1980-tal gjordes vid en vändplan med ett flertal närliggande hus där chanserna borde varit goda för att ytterligare vittnen observerade detta föremål så fanns det anledning att misstänka icke tidigare kända medvittnen även i det fallet. I syfte att försöka finna dels de anonyma vittnena från rapporten inkommen 2008 samt skolkamraten som såg föremålet 1989 såväl som potentiella andra medvittnen till händelsen i september 1989 samt till observationen från tidigt 1980-tal beslutade UFO-Sverige att under en heldag knacka dörr i Björkvik med omnejd.

Projektupplägg

Datum för Projekt Yngaren bestämdes till lördagen den 25 augusti 2018. I likhet med tidigare dörrknackningsprojekt föregicks projektet också denna gång av ett flertal aktiviteter som syftade till att göra projektet känt i området och att göra de boende runt Yngaren medvetna om att UFO-Sverige skulle besöka platsen, något som UFO-Sverige utifrån tidigare projekt vet underlättar dörrknackningen. Den 16 augusti affischerade UFO-Sverige på ett flertal anslagstavlor i Björkvik och den 22 augusti postades ett inlägg om projektet i Facebook gruppen ”Anslagstavla Björkvik”. Samma dag gjordes ett pressutskick om projektet och dagen därpå (23 augusti) höll undertecknad och Clas Svahn tillsammans med Anders Liljegren en presskonferens om projektet vid AFU (Archives for the unexplained) i Norrköping. Dessa initiativ ledde till omfattande publicitet om projektet i både dagstidningar, i form av webbartiklar, inslag i tv och i såväl lokal- som riksradio. Detta ledde i sin tur till att de boende i Björkvik och övriga orter runt Yngaren i mycket stor utsträckning kände till projektet och var förbereda på UFO-Sveriges ankomst. Dörrknackningen genomfördes av totalt 14 medlemmar ur UFO-Sverige och leddes av undertecknad.

De 14 deltagarna delades upp i fem grupper varav fyra av dem bestod av tre personer och den femte gruppen bestod av två. De fem grupperna fördelades över var sitt tydligt avgränsat dörrknackningsområden. Tre av grupperna knackade dörr inne i själva Björkvik medan de två andra åkte bil längs sjön och knackade dörr på de gårdar som ligger utmed Yngaren. För att undvika dubbelarbete tilldelades grupperna ett antal översiktkartor där de respektive dörrknackningsområdena var tydligt avgränsade samt en skriftlig beskrivning av områdena. Projektet påbörjades omkring kl 11.00 på förmiddagen och pågick fram till omkring kl 17.00 på eftermiddagen. Samtliga rapporter som inkom under projektet dokumenterades på särskilt utformade projektformulär och samtliga grupper hade även utrustats med diktafoner i syfte att kunna spela in samtliga intervjuer.

Resultat från Projekt Yngaren

Vid sammanställningen av resultatet från Projekt Yngaren är det av statistiska skäl viktigt att hålla isär de rapporter som inkom direkt genom dörrknackningen samt eventuella andra rapporter som inkom via telefon, mejl etcetera som en följd av den uppmärksamhet som projektet resulterade i. Det är likväl viktigt att hålla isär antalet observationer/rapporter och antalet vittnen då en rapport kan innehålla mer än ett vittne samtidigt som ett och samma vittne kan lämna flera rapporter. I nedanstående siffror så har även rapporter om ovanliga naturfenomen exkluderats ur rapportantalen så länge observatören i fråga varit införstådd med vad det är han eller hon observerat.

Endast rapporter om föremål och fenomen som förblivit oförklarade för observatören har inkluderats i nedanstående siffror. I praktiken innebär detta endast att en enskild rapport uteslutits ur materialet då denna rapport inkom från en person som beskrev att han vid ett tillfälle sett självantändande fosfor. Sannolikt så rörde det sig om självantändande fosfin i det aktuella fallet – så kallade irrbloss.

Den personen har istället inkluderats i nedanstående siffror över personer som tillfrågats men inte sett något som de inte kan förklara. Det ska även påpekas att medvittnen till en observation endast inkluderats i de fall då projektdeltagarna själva hade möjlighet att inhämta gemensamma eller enskilda redogörelser från båda vittnena. Uppgifter om medvittnen som UFO-Sverige själva inte hade någon kontakt med (till exempel på grund av att dessa inte var närvarande vid kontakten med rapportören) har exkluderats ur dessa siffror.

Detta har gjorts i syfte att inte inkludera andrahandsuppgifter i materialet då det är svårt att veta hur pass överensstämmande medvittnets uppgifter skulle varit utan att någon kontakt förts med honom eller henne. Medvittnen har därmed endast listats när båda dessa var närvarande vid projektdeltagarnas besök eller där uppföljande kontakt togs med medvittnen. Resultatet från dörrknackningen såg efter denna exkludering ut enligt följande.

Grupp 1

Antal rapporter genom dörrknackning: 8
Antal dörrknackningsrapporter med mer än ett vittne: 1
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 9
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 23

Grupp 2

Antal rapporter genom dörrknackning: 0
Antal dörrknackningsrapporter med mer än ett vittne: 0
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 0
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 26

Grupp 3

Antal rapporter genom dörrknackning: 7
Antal dörrknackningsrapporter med mer än ett vittne: 0
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 6
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 49

Grupp 4

Antal rapporter genom dörrknackning: 1
Antal dörrknackningsrapporter med mer än ett vittne: 0
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 1
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 44

Grupp 5

Antal rapporter genom dörrknackning: 1
Antal dörrknackningsrapporter med mer än ett vittne: 0
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 1
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 19

Slutresultat

Totalt antal tillfrågade genom dörrknackning: 178
Antal tillfrågade som ej sett/upplevt något: 161
Totalt antal rapporter genom dörrknackning: 17
Totalt antal vittnen genom dörrknackning: 17

Total andel av de tillfrågade som sett/upplevt något som de inte kunnat förklara: 9,6 %.

Grupp 3 mottog två rapporter från ett och samma vittne samtidigt som grupp 1 mottog en rapport som innefattade två vittnen vilket resulterar i att antalet rapporter blev desamma som antalet vittnen. I det insamlade rapportmaterialet rör sig den absolut största majoriteten om observationer av föremål/fenomen i luftrummet men enstaka rapporter av andra fenomen inkom också. Grupp 1 mottog en rapport om så kallade poltergeisteffekter i bostaden hos en av personerna på orten medan grupp 4 mottog en rapport av en kvinna som ansåg sig stå i

någon form av kontakt med småfolk och naturandar. Ytterligare ett antal rapporter har dock inkommit som en följd av projektet och även dessa ska inkluderas i denna sammanställning.

Grupp 3 mottog under projektdagen en rapport genom telefonsamtal till Clas Svahn och ytterligare en rapport inkom genom telefonsamtal till undertecknad och grupp 4 skickades då till den närbelägna observationsplatsen för att intervjua observatören. Ytterligare två rapporter inkom under de efterföljande veckorna genom vittnen som skrev i Facebookgruppen "Anslagstavla Björkvik" och uppföljande telefonintervjuer genomfördes därefter med dessa av undertecknad. Det totala antalet rapporter som inkom i samband med projektet är därmed 21. Rapporternas geografiska närhet till Björkvik och Yngaren samt rapporternas påtaglighet och art ser ut enligt följande.

Geografisk spridning

Observationer i Björkvik med omnejd: 14

Observationer vid andra orter runt Yngaren: 2

Orter

Broby, Yngarens nordvästra strand
Nordost om Bettna, Flens kommun

Observationer från andra delar av landet: 5

Orter

Molkom, Värmland
Floda, Västra Götaland
Danderyd, Stockholm
Oxelösund, Södermanland
Svartmåla, Östergötland

Tid på dygnet

Mörkerobservationer: 14

Dagsljusobservationer: 4

Okänd tid på dygnet: 3

Påtaglighet och fenomenets art

Tillsynes avlägsna ljusfenomen/punktformade föremål: 10

Formbeskrivet föremål på tillsynes nära avstånd: 9

Paranormal upplevelse: 1

Kryptozoologisk upplevelse: 1

Formbeskrivet föremål Björkvik/Yngaren: 7

Formbeskrivet föremål övriga orter: 2

I sammanlagt 16 av de 21 inkomna rapporterna beskrevs alltså observationer och upplevelser i Björkvik och andra orter runt om Yngaren. Av de 19 ufor rapporter som inkom under projektet utgjordes nästan hälften (9 stycken) av formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd. Den siffran är intressant då den tydligt avviker från UFO-Sveriges årliga rapportskörd som vanligtvis utgörs av en klar majoritet rapporter om tillsynes avlägsna ljusfenomen nattetid samt punktformade föremål i dagsljus.

Av dessa 9 rapporter ägde 7 rum i Björkvik eller andra orter runt om Yngaren (dörrknackningsområdet). Av de rapporter som beskrev en observation eller upplevelse i Björkvik eller andra orter runt om Yngaren gällde alltså 7 formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd. Ytterligare 2 rapporter gällde paranormala och kryptozoologiska fenomen medan endast 7 rapporter gällde tillsynes avlägsna ljusfenomen nattetid samt punktformade föremål i dagsljus. 50 % av ufoobservationerna som ägde rum i dörrknackningsområdet gällde alltså formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd. Här står alltså området runt Yngaren ut från den årliga rapportskörden som inkommer till UFO-Sverige. Däremot ser vi en liknande avvikelse i rapporterna som beskrivit observationer på andra orter i landet då 2 av dessa 5 rapporter (40 %) gällde formbeskrivna föremål medan 3 tillsynes avlägsna ljusfenomen nattetid samt punktformade föremål i dagsljus.

Det ska avslutningsvis påpekas att en viss tveksamhet finns i frågan om antalet observationer då en av de rapporter som inkom via telefon under projektdagen från Svartmåla i Östergötland var något diffus när det gällde antalet. Primärobervationen gällde ett formbeskrivet föremål som frun till den man som kontaktade UFO-Sverige hade iakttagit. Dock så hade även mannen i sällskap med parets dotter observerat ett upplyst fält samma morgon som frun iakttog föremålet från parets bostad. Frågan om dessa två beskrivningar skulle klassas som en eller två observationer är inte helt uppenbar. Däremot antydde mannen att han vid observationstillfället trodde att fältet i själva verket var upplyst av billjus och att han endast i ett senare skede när han talade med frun och fick vetskap om hennes observation började tvivla på den förklaringen.

Dels finns det alltså en chans att observationen ursprungligen inte var oförklarad för observatören (den ska i sådana fall exkluderas ur materialet). Alternativet är att observatören ursprungligen var mer förbryllad än vad som antydde under samtalet med Clas Svahn och att det följaktligen även kan ha varit något annat än billjus som orsakade fenomenet i det fallet. I sådana fall ser vi en potentiell chans för att mannens observation likväl kan härröras till samma föremål som frun såg och det då rör sig om en observation med två vid tiden oberoende vittnen. I sådana fall skulle observationen likväl endast klassas som en enskild observation. I syfte att inte öka antalet rapporter/observationer med osäkra antal så har denna rapport följaktligen betraktats som en observation. Även dottern i familjen hade observerat ett föremål efter att fadern lämnat av henne samma morgon men då UFO-Sverige inte varit i kontakt med dottern exkluderades därmed hennes observation ur denna sammanställning.

Jämförelse med tidigare projekt

Sedan 2002 har UFO-Sverige genomfört sammanlagt fem dörrknackningsprojekt. Somrarna 2002 och 2004 genomfördes två projekt i Värmland (Projekt Värmland). 2007 genomfördes ett projekt i södra Småland samt norra Skåne och Blekinge (Projekt Mien efter sjön Mien i södra Småland). 2015 genomfördes ett projekt i sydöstra Södermanland (Projekt Kolmården). En jämförelse mellan siffrorna från Projekt Yngaren och tidigare dörrknackningsprojekt är givetvis relevant för en helhetsbild av rapporttätheten i landet. Dock så finns det vissa svårigheter i en sådan jämförelse, dels på grund av att det saknas exakta siffror från de två projekten i Värmland men även då statistik förts endast över observationer av föremål/fenomen i luftrummet inom dörrknackningsområdet vid Projekt Mien. Vi kan dock få en grov bild av situationen runt om i landet genom att jämföra de olika projekten och siffrorna ser då ut enligt följande.

Projekt Värmland 2002 och 2004: Omkring 1 000 personer tillfrågade varav omkring 100 personer (10 %) hade något att rapportera.

Projekt Mien: 119 personer tillfrågade varav 8 personer (6,7 %) hade observerat ett föremål/fenomen i luftrummet inom dörrknackningsområdet.

Projekt Kolmården: 361 tillfrågade varav 29 personer (8 %) hade någonting att rapportera. 16 personer (4,4 %) hade observerat ett föremål/fenomen i luftrummet inom dörrknackningsområdet.

Projekt Yngaren: 178 tillfrågade varav 17 (9,6 %) hade något att rapportera. 12 personer (6,7 %) hade observerat ett föremål/fenomen i luftrummet inom dörrknackningsområdet.

Siffrorna från Värmland är som sagt inte gallrade och bygger på uppskattade siffror över den totala svarsfrekvensen. Dessa siffror kan således innehålla såväl ufo-rapporter, som rapporter om paranormala, kryptozoologiska och andra fenomen men även ovanliga naturfenomen som inte nödvändigtvis varit oförklarade för observatören. Dock så ligger den uppskattade siffran på samma nivå som de konstaterade siffrorna från både Projekt Kolmården och Projekt Yngaren. Siffrorna på 8 % respektive 9,6 % från Kolmården och Yngaren gäller rapporter om allehanda observationer och upplevelser som varit oförklarad för observatören. Siffrorna inkluderar således både ufo-rapporter som rapporter om andra former av gåtfulla fenomen. Vad vi ser utifrån dessa siffror är att cirka 8–10 % av de tillfrågade hade upplevt någon form av händelse som de själva inte kunde förklara. Med bakgrund av dessa siffror kan vi anta att uppemot en miljon personer i Sverige sett eller upplevt något som de själva inte kunnat förklara.

En intressant detalj i siffrorna ovan finner vi när vi ser till antalet tillfrågade som observerat ett föremål/fenomen i luftrummet inom dörrknackningsområdet. I dessa siffror har alltså ufo-observationer som ägt rum på andra orter än inom det aktuella området som dörrknackningen syftat till att kontrollera exkluderats. I Projekt Yngaren har därmed endast observationer som ägt rum runt sjön Yngaren inkluderats och siffrorna gäller endast rapporter som inkommit genom dörrknackningen. I Projekt Mien gäller det endast observationer som inkommit genom dörrknackning och som gjorts inom dörrknackningsområdet i Södra Småland, norra Skåne och Blekinge. I Projekt Kolmården gäller siffran endast observationer som inkommit genom dörrknackning och som gjorts inom dörrknackningsområdet i sydöstra Södermanland (även en liten del av nordöstra Östergötland ingick i dörrknackningsområdet).

Kort sagt så gäller siffrorna observationer av föremål/fenomen i luftrummet som gjorts lokalt i området och som inkommit genom dörrknackningen. Vad vi ser är att dessa siffror är identiska på tiondels decimalen (6,7 %) från både Projekt Mien och Projekt Yngaren. Från Kolmården är samma siffra 4,4 %. De här siffrorna antyder följaktligen att mellan 4-7 % av Sveriges befolkning observerat något som de inte kunnat förklara i luftrummet i närheten av deras bostadsort. Ser vi till dagens befolkning i Stockholms län (2 336 404, källa: SCB) så skulle denna siffra innebära att mellan ungefär 93 000 - 163 000 personer i Stockholms län gjort en observation av något som de inte kunnat förklara i luftrummet inom Stockholms län.

Inkomna rapporter

Det primära syftet med Projekt Yngaren var alltså att finna medvittnen till de tidigare observationerna som UFO-Sverige har från Björkvik med omnejd. Trots att enstaka rapporter som skulle kunna knytas till rapporten från september 1989 inkom under projektet har någon uppenbar koppling inte gått att göra mellan någon av dessa och de tidigare rapporterna. En

bidragande orsak är att ingen av de tidigare rapporterna har ett exakt datum. Rapporten från september 1989 ägde enligt de två observatörerna "troligtvis" rum under september månad.

I rapporten från tidigt 1980-tal är inte heller året säkerställt utan observatören har endast kunnat uppskatta att den ägde rum på våren 1981 eller 1982. I den anonyma rapport som inkom 2008 är dateringen mer specifik och observatören i det fallet verkar relativt säker på att observationen ägde rum i slutet av augusti 1989. Vi ska i vilket fall kika på de rapporter som är av intresse från området och jag begränsar mig här till de rapporter som beskrev observationer i Björkvik och andra orter runt Yngaren.

Cirka 3 kilometer sydväst om Björkvik, vintern 1987

Klockan var mellan 16.00–17.00 en vinterdag troligtvis 1987. En man som vid tiden var i 13-årsåldern befann sig vid en liten backe i närheten av bostaden strax norr om Björkvik där han ägnade sig åt att åka skidor med sin bror och en granne. Observatören åkte då omkull och hamnade på rygg. Han fick då se ett runt diskusformat föremål rakt ovanför sig och även brodern och kamraten kunde se föremålet. Föremålet var ganska stort och uppskattas ha befunnit sig på mycket nära avstånd från observatören. Något ljud kunde han inte höra från föremålet som därefter rörde bortåt i riktning mot Björkvik. Observatören fick i det skedet se ett klotformat rödaktigt sken vid horisonten. De tre vittnena blev rejält uppskrämda av händelsen och sprang från platsen. Observatören i det här fallet var klasskamrat med dottern i rapporten från september 1989.

Observatören är även i det här fallet osäker på året och tror att han möjligen kan ha varit yngre än 13 år när det inträffade. Observatören tror även att han hade fått skidorna som han använde i julklapp och att observationen därmed ägde rum efter jul. Eftersom observatören och dottern i rapporten från september 1989 kan ha varit i 13-årsålder vid observationstillfällena och de var klasskamrater så skulle deras respektive observationer i sådana fall ägt rum samma år. Dock så inträffade denna observation säkerligen under vintern då det måste varit snö ute för att observatörerna ska ha kunnat ägna sig åt skidåkning. Observatörens minne om att han fått skidorna i julklapp och att observationen ska ha ägt rum i december efter jul stämmer även det dåligt med modern och dotterns rapport. Att denna iakttagelse skulle ha någon tidsmässig koppling till någon av rapporterna från 1989 eller 1981–1982 framstår därmed som mindre sannolikt.

Sandviksvägen i Björkvik, cirka 1989

En kväll omkring 1989 var ett par i Björkvik ute och promenerade i området när de fick se ett diskusformat ljussken som stod stilla i riktning mot Yngaren. Observationen i detta fall gjordes från en lekplats som ligger intill Qstars bensinmack i Björkvik cirka 500 meter väster om den plats där modern och dottern befann sig vid deras observation. Föremålet stod inledningsvis stilla på himlen men började därefter röra sig bortåt i långsam hastighet. Föremålet iaktogs i ungefär nordlig riktning och gav ifrån sig ett surrande ljud. Föremålet uppfattades som stort och när observatörerna uppskattade föremålets storlek på en armlängds avstånd med hjälp av en medtagen linjal med längden 20 centimeter uppgav mannen att linjalen inte hade räckt till för att täcka föremålet. Observatörerna minns i dag inte exakt hur och i vilken riktning föremålet försvann utan kunde endast säga att föremålet började röra sig långsamt bortåt. De två vittnena tror i dag att de kan ha iakttagit samma föremål som modern och dottern iakttog i september 1989 men dessvärre är de osäkra på både år och månad vilket gör att kopplingen är mycket osäker.

Jönåker, cirka 1994

En mamma och hennes dotter befann sig vid sin gård cirka 7 kilometer sydost om Björkvik och var precis på väg att ge sig iväg med bilen. Modern märkte då hur det började vibrera i hela bilen samtidigt som hon även hörde dottern ropa på henne utifrån bilen. Modern gick då ut och fick se ett starkt vitt sken ovanför huset. Observatören beskrev ljusskenet som runt eller ovalformat och så pass stort att det täckte hela huset. Föremålet gav även ifrån sig ett dånande ljud som påminde om en lastbil som står på tomgång, men betydligt högre.

Observatören gick då in och skulle ringa till sina grannar bara för att upptäcka att telefonen var ur funktion – det fanns ingen ton i telefonen. Avståndsmässigt trodde observatören att föremålet befann sig på 10–20 meters höjd. Efter en tid rörde sig föremålet över till granngården drygt 100 meter från observatörens bostad. Där stannade föremålet åter upp en stund. Efter totalt omkring 5 till 10 minuter drog föremålet österut i mycket hög hastighet.

Gustavsborg vintern 2009

En kvinna kom en vinterkväll cirka 2009 körande med bil vid Gustavsborg cirka 4 kilometer sydväst om Björkvik. När kvinnan kom fram till en korsning fick hon se ett stort diskusformat föremål som hängde stilla på uppskattningsvis några tiotal meters höjd. Föremålet var uppskattningsvis större än ett vanligt bostadshus i diameter och på undersidan kunde kvinnan se ett antal vita ljuskällor. Föremålet försvann sedan bortåt i mycket hög hastighet och försvinnandet gick enligt kvinnan på endast ett ögonblick.

Något ljud kunde inte uppfattas men observatören klev aldrig ur bilen. Total observationstid uppskattade kvinnan till cirka en minut. Hon såg endast föremålet underifrån. Observatören fick efter att hon beskrivit föremålet se den skiss som modern från observationen i september 1989 gjort och uppgav att föremålet hon såg var likadant men med andra ljuskällor (vita istället för färgade) samt med fler än tre lampor som det är på skissen från 1989.

Cirka 9 kilometer sydost om Björkvik, oktober 2016

Omkring 20-tiden på kvällen var en man tillsammans med sin son på väg i bil mellan Stigtomta och Björkvik. När de befann sig på en mindre väg utmed Yngarens strand fick de se ett föremål som hängde i luften och kastade ett sken på ett närliggande hus. Föremålet var svart och kantigt samt utrustat med en rad ljuskällor som gav ifrån sig ett skarpt vitt sken. Föremålet stod stilla över huset och observatören uppskattade att det befann sig på omkring 100 meters avstånd. Observatören hade svårt att urskilja en tydlig form på föremålet men uppfattade det som kantigt och något rektangulärt men observatören tror även att föremålet kan ha haft en mer taggig form med en serie utskott. Totalt så iakttog han och sonen föremålet i omkring 10 sekunder innan föremålet försvann i mycket hög hastighet norrut.



Observatörens skiss av hur han tror att föremålet såg ut. Observatören var osäker på vilken av de två formerna som var korrekt.

Slutsummering

Trots flera intressanta observationer går det inte säkert att knyta någon av dem till projektets primära mål, att finna medvittnen till de två tidigare rapporterna från 1989 och tidigt 1980-tal. Det finns förvisso en rapport som skulle kunna handla om samma händelse som modern och dottern beskrivit i september 1989 men även i det fallet är detta högst tveksamt eftersom observatörerna inte kunnat specificera vare sig år eller månad. Vad vi däremot kunnat se är ett flertal rapporter om liknande föremål över en längre tidsperiod vid orterna runt om Yngaren. Under dörrknackningen inkom tre rapporter om diskusformade föremål från Björkvik och andra orter runt om Yngaren. Med tidigare rapporter medräknade har UFO-Sverige därmed sammanlagt sex rapporter om diskusformade föremål från orterna runt om Yngaren. Ytterligare en rapport (Jönåker cirka 1994) skulle mycket väl kunna röra sig om ett diskusformat föremål även om det endast var ljusskenet som var urskiljbart i det fallet. Ett så pass stort antal rapporter om liknande föremål inom ett relativt litet område är givetvis av ett potentiellt intresse då det antyder att någon form av lokalt fenomen kan förekomma på orten.

Det är dock viktigt att komma ihåg att åtminstone tre av rapporterna (modern och dotterns observation i september 1989, parets observation vid lekplatsen intill Qstars bensinstation samt den anonyma rapporten från augusti 1989) skulle kunna beröra samma händelse, något som följaktligen skulle reducera antalet observationer av diskusformade föremål i trakten till fyra. Ett minskat antal observationer minskar givetvis sannolikheten för att det rör sig om ett lokalt återkommande fenomen. En annan intressant detalj är det förhållandevis stora antalet observationer av formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd som gjorts i området. Omkring 50 % av alla uforapporter som UFO-Sverige fick in i samband med dörrknackningen utgjordes av formbeskrivna föremål på nära håll. Ser vi enbart till de rapporter som handlade om observationer kring Yngaren utgjordes även dessa av formbeskrivna föremål på nära håll i ungefär hälften av fallen.

Den här siffran står alltså tydligt ut om vi jämför med det årliga rapportutbudet som utgörs av en klar majoritet av tillsynes avlägsna ljusfenomen och punktformade föremål. Vi ser även att andelen formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd är något högre i siffrorna från

Projekt Yngaren jämfört med Projekt Kolmården och Projekt Mien. Ser vi till samma siffror i de tidigare projekten så ser det ut på följande vis (dock med enstaka rapporter uteslutna då det varit svårt att kategorisera ett fåtal av rapporterna i nedanstående kategorier).

Projektmaterial Kolmården

Tillsynes avlägsna ljusfenomen/punktformade föremål: 19
Formbeskrivet föremål på tillsynes nära avstånd: 6 (24,0 %)

Ufoobservationer i sökområdet (Kolmården)

Tillsynes avlägsna ljusfenomen/punktformade föremål: 15
Formbeskrivet föremål på tillsynes nära avstånd: 5 (25,0 %)

Projektmaterial Mien (samtliga i sökområdet)

Tillsynes avlägsna ljusfenomen/punktformade föremål: 5
Formbeskrivet föremål på tillsynes nära avstånd: 3 (37,5 %)

Inte heller vid något av dessa projekt kommer andelen formbeskrivna föremål på tillsynes nära avstånd upp i omkring 50 %. Siffrorna från Yngaren kan givetvis tolkas som att det görs mer påtagliga observationer runt sjön än vad det görs på annat håll vilket likväl kan tolkas som en indikation på ett lokalt återkommande fenomen i området. Dock så är det värt att understryka att UFO-Sverige inte haft möjlighet att undersöka någon av dessa rapporter närmare, något som hade varit önskvärt i syfte att utesluta konventionella misstolkningar i dessa fall. De statistiska siffrorna som presenterats i denna rapport bygger således helt och hållet på rådata snarare än bearbetade rapporter, något som i sin tur gör att dessa siffror även får tas med viss reservation.

Vad vi däremot ser är ett potentiellt värde i delar av resultatet från Projekt Yngaren med dels ytterligare potentiella medvittnen till modern och dotterns observation i september 1989 men även flera indikationer på ett lokalt förekommande fenomen i trakterna kring Yngaren.

Tack till

Avslutningsvis så vill jag även rikta ett stort tack till följande av UFO-Sveriges medlemmar som deltog i Projekt Yngaren: Sanda Hadziavdic, Anders Berglund, Tony Ekberg, Kenth Cederborg, Martina Myratorp, Thomas Michanek, Per Eriksson, Peo Wärring, Tage Bång, Rickard Andersson, Victoria Tellander Andersson. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Tobias Lindgren som bistått undertecknad med mycket praktiskt arbete inför projektet samt Clas Svahn som bistått undertecknad med förberedelserna och marknadsföringen av projektet.

Utan de här personernas medverkan hade det här arbetet inte varit genomförbart.

Johan Gustavsson
29 december 2018

Postskriptum

I samband med att denna rapport om Projekt Yngaren publicerades inkom ytterligare en rapport till UFO-Sverige som kan vara värd att redovisa. Rapporten kom till UFO-Sveriges kännedom i och med att en artikel om projektet publicerades i tidningen Metro och länkades i Facebookgruppen Anslagstavla Björkvik. En kvinna skrev då om sin observation i kommentarerna och därefter kontaktade undertecknad kvinnan. Denna observation är alltså inte inkluderad i sammanställningen ovan.

Kvinnan uppgav att observationen inträffade på sommaren, sannolikt 1982 eller 1983. Hon befann sig i bil tillsammans med sin man och två bekanta. Klockan var omkring 04 på morgonen och de fyra vittnena var på väg mot Björkvik från Katrineholm. När de befann sig cirka 4 till 5 kilometer norr om Björkvik längs väg 216 fick de fyra se ett diskusformat föremål med kupol. Kvinnan jämför föremålets utseende med det modern ritat i rapporten från september 1989. Föremålet hade ett antal blinkande ljuskällor i orange och vitt på undersidan. Föremålet iaktogs först vid sidan om vägen i ungefär sydostlig riktning och färdades då snett emot bilen från vänster sida av vägen.

Föremålet rörde sig sedan ut över vägen och observatörerna stannade då bilen och klev ut. Föremålet hängde då stilla i luften nästan rakt över bilen. Det uppskattas då ha befunnit sig på cirka 100 meters höjd och kvinnan tror inte att hon hade kunnat täcka föremålet med sin hand på en armlängds avstånd. Föremålet uppfattades som gråaktigt till färgen och iaktogs under totalt cirka 45 sekunder. Därefter rörde sig föremålet bortåt i ungefär östlig riktning mot Björkvikshället. Föremålet steg då snett uppåt och rörde sig i mycket hög hastighet. Kvinnan uppskattade att det inte tog mer än max fyra sekunder från att föremålet började röra sig bortåt till dess att de inte längre kunde se det. Något ljud kunde de inte höra under observationen.

Tyvärr så har UFO-Sverige endast fått möjlighet att intervjua ett av de fyra vittnena i den här observationen då övriga tre vittnen varit ovilliga att ställa upp. Vad vi dock kan konstatera är att vi här har ytterligare en rapport om ett diskusformat föremål i området runt Björkvik. Vi ser också att den här observationen uppskattas ha ägt rum vid ungefär samma tid som huvudrapporten från tidigt 1980-tal (1981–1982). Vi kan följaktligen se en möjlig koppling i tid till en av de två tidigare rapporterna men att det skulle röra sig om två observationer av samma händelse är givetvis uteslutet då rapporterna skiljer sig tydligt i sina beskrivningar samt när det gäller observationsplatserna. Denna rapport visar dock på ytterligare en indikation på ett lokalt återkommande fenomen i området runt Björkvik.

Johan Gustavsson
4 april 2019